

Woezel en Pip komen na een dag spelen terug bij Tante Perenboom. 'Was het een fijne dag vandaag?' vraagt ze. 'Het was leuk en het was niet leuk,' begint Pip. 'Ik vind het een beetje moeilijk om al mijn gevoeltes uit te leggen,' zegt Woezel. Tante heeft een idee: 'Kunnen jullie misschien gezichtjes tekenen die laten zien wat je voelt? Dan wordt het vast makkelijker om het uit te leggen.'



En zo beginnen Woezel en Pip te vertellen over hun dag.



Het was een mooie dag in de Tovertuin.



'Wat een mooie bal, Pip!'
zegt Woezel. 'Mag ik hem even?'

Woezel is **BLIJ**.



'Nee,' zegt Pip. 'Ik heb hem
gevonden. Hij is van mij.'

Pip is **BOOS**.

