

# De reis

van Grote Panda en Kleine Draak

James Norbury

Vertaald door Ariane Schluter

FONTAINE UITGEVERS



Grote Panda en Kleine Draak.



‘Alles wat belangrijk voor je is,’  
zei Grote Panda, ‘draag je al bij je.’

‘Er is altijd stilte te vinden,’ zei Grote Panda.  
‘En in die rust kun je langzaam weer jezelf vinden.’



‘Ben jij niet bang voor storm?’ vroeg Kleine Draak.



‘Misschien vroeger,’ zei Grote Panda, ‘maar ik heb alle stormen overleefd... Ik heb geleerd dat ik niet bang hoeft te zijn.’

‘Als je je verloren voelt,’ zei Grote Panda,  
‘sluit dan gewoon je ogen.

Hoor hoe het water tegen het vlot aan klotst,  
voel de zon op je huid en het briesje op je gezicht.



Daar ben je.

Je vindt jezelf snel genoeg.’

Ze keken hoe de zon achter de bergen verdween,  
en toen de nacht over het land neerdaalde,  
sprak Kleine Draak voor het eerst sinds uren.



‘Grote Panda,’ vroeg hij, ‘wat is het universum?’

‘Ik vind het fijn om te denken dat het onze vriend is,’ zei Grote Panda.  
‘Als we het toestaan dat te zijn.’

En zo daalden de twee vrienden af het oerwoud in.  
Het was mooier dan Kleine Draak zich had kunnen voorstellen.



Bontgekleurde soorten vogels die hij nog nooit had gezien, reusachtige planten met bloemen waar hij wel een bad in zou kunnen nemen en vreemde harige beesten die geruisloos door het kreupelhout kropen.





‘Wat zijn er veel mysteries en mogelijkheden daarginds,’  
zei Kleine Draak.

‘Nou,’ zei Grote Panda, ‘laten we dan maar eens op onderzoek uit gaan.’