

yeti

Tai-Marc Le Thanh
Rébecca Dautremer

Al zolang ik me kan herinneren,
vraag ik me af of hij echt bestaat.







PELUQUERIA DE SENO

ENSEÑANZA
DE CRACHER

OU

Ik denk elke dag aan hem.
En ook 's nachts.
Soms vraag ik me af wat ik hem zou zeggen als ik hem tegenkwam.
'Goeiedag'? Of 'Goeiedag, mijnheer'?
Is het beter om niet te familiair te zijn?
Geef ik hem een hand? Of misschien beter een kus?
Zijn vacht is zijdezacht, als de baard van grootvader.
Het soort baard dat kriebelt.
Alleen al door eraan te denken, moet ik lachen.

Hij woont in de bergen.
Als zijn haren wit zijn, kan hij opgaan in de sneeuw.
In mijn droom kan ik zien of het waar is.
Het duurt niet langer dan twee seconden om mijn koffer te pakken.
In minder dan een seconde zit ik op mijn fiets.
'Dag mijnheer.' De woorden galmen in mijn hoofd.
Alleen al door eraan te denken, moet ik lachen.