

HET VIEL

UIT DE

LUCHT



THE FAN BROTHERS



Leopold | Amsterdam



Het viel zomaar uit de lucht. Op een donderdag.





Lieveheersbeest zat op een blad toen het landde.
'Ik kon het heel goed zien. Het stuiterde drie keer
en rolde toen door tot het stil lag,' zei ze.
Regenworm wist zeker dat het niet
meer dan twee keer stuiterde.
Maar iedereen was het erover
eens dat ze nog nooit zoiets
bijzonders hadden gezien.

