

Een handjevol LIEFS

Leesexemplaar

Liz is More



Een handjevol

LIEFS

P E L C K M A N S

Bestaat er iets mooiers dan de liefde?
Harten bloot op tafel. Zielen die versmelten.
Handen die reiken, vasthouden en loslaten.
De magie van aantrekken en verbinden.
Van duizelingwekkend verliefd zijn.
Van kracht putten uit jezelf en energie geven aan elkaar.
Die pure, echte liefde, die wens ik jou toe. Vanuit het hart.

Liefs, heel veel liefs,

Liz

Je kan mij dagelijks lezen op
f lizismoreyouaremore en i lizismoreyouaremore.

Meer info: lizismore.be
of info@lizismore.be.



Zonder kruimels ga je dood.

PURE LIEFDE IS ALS KRUMELS,
KLEINE STUKJES VAN HET BROOD,
ECHTE LIEFDE IS BROODNODIG,
ZONDER KRUMELS GA JE DOOD.

VAAK WORDEN ZE WEGGEVEEGD
ONDER TAFEL MET EEN DOEK,
VERLOREN LIEFDE IS ZO ZONDE,
GA ER ALTIJD NAAR OP ZOEK.

PURE LIEFDE IS ALS KRUMELS,
KLEINE STUKJES VAN HET BROOD,
ECHTE LIEFDE IS BROODNODIG,
ZONDER KRUMELS GA JE DOOD.

ALS EEN MANTEL
DER LIEFDE,
TREK IK JOU
GRAAG AAN,
VERPAKT IN
DAT JASJE,
HAAST NIET TE
WEERSTAAN.

ZO EEN
ZACHT JASJE,
PAST BIJ
IEDER SEIZOEN,
'T ZIT MIJ
ALS GEGOTEN,
'K WIL HET NOOIT
MEER UITDOEN.

Bij jou kan ik zijn, mezelf 't allermeest.

BIJ JOU KOM IK THUIS,
BIJ JOU BEN IK ECHT,
BIJ JOU VAL IK DIEP,
BIJ JOU KRUIP IK RECHT.

BIJ JOU LEEF IK HARD,
BIJ JOU BEN IK ZACHT,
BIJ JOU TANK IK LIEFS,
BIJ JOU HAAL IK KRACHT.

BIJ JOU SCHIJNT DE ZON,
BIJ JOU IS HET FEEST,
BIJ JOU KAN IK ZIJN,
MEZELF 'T ALLERMEEST.

Iedereen is anders.

Op ieder potje past een deksel,
maar je weet toch ook wel vast,
dat er soms ook op dat potje
eens een ander potje past.

Dus in feite is die theorie,
niet helemaal correct,
't is enkel omdat 't in de mond,
zo fris en sappig bekt.

Oordeel niet over een potje,
over deksels in 't kwadraat,
want echt iedereen is anders,
predik liefde boven haat.

Voor mij ben je alles.

Hey psssttt, ja, jij daar,
waar moet ik beginnen,
ik vind je zo prachtig,
vanbuiten, vanbinnen.

Gewoon wie je bent,
met glimlach of zonder,
voor mij ben je alles,
zo heerlijk bijzonder.

Met jou kan ik de wereld aan.

ALS HET PIJPENSTELEN REGENT,
ZULLEN WE DAN SAMEN SPRINGEN,
IN DE DIEPSTE PLASSEN DANSEN,
WARME LIEFDESLIEDJES ZINGEN?

ZULLEN WE DAN SCHATERLACHEN,
ECHT EN HEEL ERG LUID,
DAARNA SAMEN LUISTEREN,
NAAR EEN VOGELTJE DAT FLUIT?

SAMEN LEVEN, SAMEN BLAZEN,
GRIJZE WOLK Vlieg MAAR VOORBIJ,
MET JOU KAN IK DE WERELD AAN,
BLIJF MAAR ALTIJD DICHT BIJ MIJ.