

1

LICHT TEGEN DONKER

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.

Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.

Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

Karel Eykman

2

LANDSCHAP 2

Kijken
hoe het licht
wandelt

over het land
met de schaduw
aan de hand

hoe de ruimte
vorm krijgt

van zien

Jozef Deleu

4

DE VOGELS

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.

En ik dacht: Waarvan werd ik wakker?
Van de vogels.

Van het licht ook, maar
meer van de vogels.

Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

Hans Andreus

3

DAG OCHTEND

Dag ochtend, je komt
als geroepen. Ik vroeg
me al af waar je bleef.
Het luik van de nacht
hing zo oud zo scheef
over jou maar je kwam
en je komt als geroepen.

Erik van Os



5

Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht is geen licht maar inzicht: er is niets nieuws zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister, nee, er is de klaarte van een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt. Zolang er sneeuw is, is er hoop.

Herman De Coninck

6

STERRENSTOF

Wat je moet weten is dit:

sterren zijn van stof.
En hun afstand tot de aarde meet je niet in kilometers maar in lichtjaren.
Want licht gaat sneller dan geluid.
En verder:
de maan bestaat niet uit licht;
dat is de zon die op haar kraters schijnt.

Want er moet licht op je schijnen wil iemand je zien, maar je hoeft niet uit licht te bestaan om er te zijn.

Maar wanneer ogen verder zien dan oren horen, lichtjaren ver kijken, sterren hier halen.
Wie zegt dan dat sterren geen ogen zijn en wij de sterren waar ze naar kijken?

Sarah Oortgijs

7

SNEEUW

Ik wacht
en wacht
al wordt het nacht
want ik wil zien
of er misschien
bij al die witte
een zwarte vlok
zal zitten.

Els van Delden

8

PEGELTJES VAN IJS

Er hangen pegeltjes van ijs
aan de randen van het dak.
Er hangen pegeltjes van ijs
aan een grote dikke tak.
Miljoenen kegeltjes van ijs
Koning Winter wordt bedankt!
Het lijkt wel of de wereld
vol met waterijsjes hangt.

Marianne Busser

9

KINDERRIJM

Januari wees nu koud
vries de knoppen in het hout
hennep zal niet bloeien
laat een spijker gloeien
laat de lampjes branden
wrijf es in je handen
stook de kachel nog es op
ik zit naakt zonder hansop
want ik word gewassen
ijs vaart in de plassen
ijs vaart door de wereld heen
roze in de zon van steen
januá-ri!

Chr. J. van Geel

10

VLOKKENDANS

Geen streepje zon,
geen zuchtje wind
wanneer de
vlokkendans begint;
zo grizig, ijzig,
lijzig leeg langs
raam en deur,
door straat en
steeg; op bomen
dor en bruine haag
een witte fluistering
zo traag; zo steels
en poedersuikerzacht –
tot, uit het westen,
onverwacht, net
voor het vallen van
de nacht, een kille straal
de wolken splijt...
De roodborst zingt
van eenzaamheid.

Hans Kuyper
(vrij naar *Walter de la Mare*)

11

MIST

Het is vannacht zo mooi
in mijn laan dat ik het huis uit ga.
Ik wandel in het zachte licht
en kijk heel langzaam rond.
De eiken staan op hun stilst.
Aan de lantaarns hangt een maan.

Bas Rompa

12

SNEEUW

Sneeuw zal mij niet wakker maken,
sneeuw is niet iets waar vaart in zit.
's Nachts valt hij muisstil op de daken,
en treuzelt onze voortuin wit.

Poes is daar door één vlok geraakt,
vergeet nog steeds van schrik te spinnen.
Ze heeft meteen een bocht gemaakt
en blijft tot aan het voorjaar binnen.

Poes loert vanaf het warm kozijn
en anders wel bij mij op schoot
naar waar de mus gelopen heeft:
een bordje met bevroren brood,

het spoor van pootjes ernaartoe.
De mus heeft in de kou geen keus.
Ik maak een sneeuwpop zonder hoed
met wel een wortel; voor de neus.

Harrie Geelen

13

DE MUS

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
 tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
 tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
 tjielp tjielp tjielp

Tjielp
 etc.

Jan Hanlo



14

KUSJES VAN
DE MUSJES

Dit zijn de groetjes
 van de voetjes
 van de spreuw.

Dit zijn de kusjes
 van de musjes
 in de sneeuw.

Ted van Lieshout

15

VOGELS VOEREN

Mussen, mezen en een spreuw
 komen nu al dagen
 met gefladder en geschreeuw
 en hongerige magen
 telkens weer om eten vragen –
 de wereld is bedekt met sneeuw.

Kijk eens, wie daar buiten staat,
 wie de vogels voeren gaat!

Pinda's aan een lange draad.
 Bolletjes gevuld met zaad.
 Voor de meeuw wat stukjes vis,
 omdat de gracht bevroren is.
 Een handvol brood
 en nog veel meer...

En natuurlijk morgen weer:
 vogels voeren in de sneeuw –
 mussen, mezen en een meeuw!

Nannie Kuiper



16

IK ZAL EEN BOOM ZIJN

Ik zal een boom zijn
en ik zal de vogel zijn
die in me nestelt.

Ik zal de grond zijn
waar de boom in wortelt
waar de vogel woont.

Ik zal de wind zijn
en grond en boom en vogel
eindeloos strelen

en onder de boom zal ik de mens zijn
die dit dromend zal bestaan.

J.C. van Schagen

17

MINIMAL

Vogel wipt.
Tak kraakt.
Lucht betreft.

Bijna niets
om naar te kijken
en juist dat
bekijk ik.

Roland Jooris